



*Beste Schuttersvrienden en vriendinnen,
Gildebroeders en zusters van Gelderland
en alle leden verbonden met onze Schuttersfederatie,*

Opnieuw moesten we “tegenslagen” verduren op maandagavond jl. toen het bericht kwam vanuit de persconferentie, dat tot en met 1 juni alle evenementen moesten afzeggen..... hoewel, er denk ik toch velen onder u waren, die dit bericht al hadden zien aankomen.

Dat houdt dus in dat we moeten concluderen dat de schuttersconcoursen en evenementen tot eind mei geen doorgang kunnen vinden. Helaas....

Maar we moeten door... door met **Broederschap**, door met de **Trouw** en zeker ook met **Dienstbaarheid**.

Hoe verrast was ik vorige week toen ik na een oproep zag dat de vendeliers van de **Schutterij Gijbsbrecht van Aemstel van Doornenburg en Honderd Morgen**, een serenade brachten aan de bewoners van hun lokale bejaardentehuis. Een mooi initiatief wat vele mensen even een gelukkig moment heeft bezorgd. Chapeau!



E.e.a. is terug te zien via:

<https://youtu.be/tFQnWSy1w>

Het zijn de kleine dingen maar kunnen wel grote vreugde brengen!

Heb je als vereniging nu ook zelf zo'n veilig initiatief... laat het me weten.

We kunnen er anderen ook weer door inspireren.

Zoals gezegd zijn er nu zeker 3 kringconcoursen van Montferland, De Achterhoek, en De Liemers, die geen doorgang kunnen vinden. Ik wil echter wel de verenigingen, van het **St. Jansgilde uit Beek**, **Schutterij St. Martinus uit Megchelen** en **Schutterij EMM uit Groessen** met hun organisaties bij voorbaat heel hartelijk danken voor de tijd die jullie erin gestoken hebben om alles georganiseerd te krijgen. Mijn dank gaat daarbij ook uit naar de **Kringbesturen**, die ook veel werk hierin verzetten. Helaas het is... zoals het is, en we zullen gezamenlijk zoeken naar oplossingen voor deze schuttersconcoursen.

Maar beste mensen, we moeten verder, we moeten met elkaar, heelhuids, door deze periode heen.

Ik heb gemerkt dat er nu al verenigingen volop bezig zijn met hun jubilea voor de komende periodes. Op zich een goed initiatief maar houdt rekening met alle scenario's.



Dat voorkomt teleurstellingen.

Maar het geeft wel een goed gevoel dat we met z'n allen bezig zijn aan de toekomst.

Ontplooï als bestuur, of leden digitale of andere acties waarmee we de schuttersvlam brandende houden. Zo kunnen we foto's delen met elkaar en zo op die manier herinneringen met elkaar ophalen.

Als federatie hebben we ook een nieuwe website. www.schuttersnet.nl is vernieuwd. Dat wil zeggen heeft een nieuw jasje aangekregen. Het aanzien is vernieuwd en nu kunnen we de site gaan vervolmaken. Onze dank gaat met name uit naar **Tjebbe Kersten** van de Gilden van St. Gangulphus en St. Laurentius uit Huissen. Hij is hier veelvuldig mee bezig geweest en zal dit verder met ons nu gaan volmaken.

Zijn er verder zaken die u onder de aandacht wilt brengen, schroom niet om ons daarvoor te vragen. We kunnen meedenken met jullie en samen komen we gezond door deze periode heen.

Blijf gezond!

Voorzitter Gelderse Schuttersfederatie

St. Hubertus.

Wim Sanders.



Kring De Achterhoek



De Liemers



Kring Montferland



Kring Rijk van Nijmegen - De Betuwe